



NAAR DE BRON VAN DON BOSCO'S CHARISMA

24 juni - heilige Johannes de Doper: naamfeest van 'Johannes' Bosco

Toen de jongste zoon in het gezin Bosco geboren werd op 16 augustus 1815, kreeg hij bij zijn doopsel de naam Giovanni. Deze naam ging terug op Johannes Evangelist (schrijver van het vierde evangelie), die gevierd wordt op 27 december. In die tijd kreeg iemands naamfeest meer aandacht dan de verjaardag en dus werd Giovanni jaarlijks gevierd op deze feestdag van zijn patroonheilige.

Dit zou in de loop van zijn leven echter een wending nemen. In Turijn waren er ieder jaar grote feestelijkheden op 24 juni, het feest van de heilige Johannes de Doper. Deze andere Johannes was de patroonheilige van de stad en van het bisdom Turijn. De straatjongens die door Don Bosco opgevangen werden, wisten natuurlijk wel dat Bosco's voornaam 'Giovanni' of 'Johannes' was. Of het nu om Johannes de Doper¹ of Johannes Evangelist ging, dat verschil kenden ze niet. Ze dachten gewoon: heel de stad is in feest en wij willen in die sfeer ook graag 'onze' Giovanni Bosco vieren! Don Bosco vond het best sympathiek dat de jongens hem in de bloemetjes wilden zetten en liet hen maar begaan.

Het werd dan ook al gauw een jaarlijkse traditie om Don Bosco te vieren op het feest van de heilige Johannes de Doper. Van weken op voorhand waren de jongens stiekem in de weer om Don Bosco te verrassen op zijn naamfeest en daarmee hun waardering uit te drukken voor alles wat hij voor hen deed. Zo groeide 24 juni uit tot een soort 'familiedag' waarop de jongens en later ook de salesianen, de medewerkers en de oud-leerlingen hun held vierden.

Na de dood van Don Bosco werd de traditie verder gezet. Zijn opvolger Don Rua werd (hoewel zijn voornaam Michele was) op dezelfde dag gevierd en het is een goede gewoonte gebleven: ook nu nog wordt de algemene overste van de salesianen gevierd op het feest van Johannes de Doper.

Wie op zoek gaat naar de bron van Don Bosco's charisma raakt gefascineerd door de boodschap van het evangelie en door Jezus Christus, maar evenzeer door figuren uit het evangelie die voor Don Bosco zeer betekenisvol geweest zijn. Johannes de Doper typeerde hij in zijn geschriften als de voorloper van de Verlosser die zich in de stilte van de woestijn terugtrok (verwijzend naar Mt 3,1), als een voorbeeld van onthechting (Mt 3,4), als een profeet, engel en martelaar (Mt 11,8), als iemand die met passie sprak (Mt 14,4), als de dageraad die de zon aankondigde (Lc 1,5), als een kind van de genade (Lc 1, 63), als de grootste en tegelijk nederigste onder de mensen (Lc 3,16). Don Bosco kennende, mogen we er met vrij grote zekerheid van uitgaan dat hij zijn naamfeest niet 'zomaar' vierde, maar dat hij zich intens liet inspireren door de kwaliteiten van zijn patroonheilige.

Wilfried Wambeke

¹ Over deze Johannes de Doper, die op verscheidene zondagen van de adventstijd aan bod komt in de lezingen, hebben we al geschreven in de bijdrage 17 die jullie ontvangen hebben op 1 december 2013, de eerste zondag van de advent. We verwezen toen ook al naar het vieren van het naamfeest van Don Bosco op de feestdag van Johannes de Doper.